



Nieuwsbrief
nr. 8
Kerst 2019

Beste en lieve lezers van onze nieuwsbrief,

Het lijkt op het intrappen van een open deur, maar wat gaat de tijd snel! Een jaar vliegt voorbij... Willen jullie nog even de tijd nemen om met ons **dankbaar** terug te kijken op **2019** en **verwachtingsvol** vooruit te kijken naar **2020**?

Wij zijn **dankbaar** dat we gezond zijn gebleven en bewaard voor ongelukken; **dankbaar** dat we heel veel mooie mensen mochten leren kennen en mochten ontdekken met hoeveel liefde veel van deze mensen zich inzetten voor anderen, voor wie het leven lastig, of zelfs ronduit moeilijk is; **dankbaar** dat we betrokken mogen zijn bij het mooie werk dat de NEM in deze regio al bijna 55 jaar mag doen; **dankbaar** voor onze kinderen en kleinkinderen van wie we op allerlei manieren genieten op afstand en **dankbaar** voor jullie allemaal, die met ons meelevend, meebidden en het mede mogelijk maken dat wij ons plekje hier kunnen innemen.

Waar hebben we ons zoal mee bezig gehouden de laatste paar maanden? Uiteraard met het werk ...

In september waren we op bezoek bij onze werkers in **Egypte**, een land dat God "Mijn Volk" noemt in Jesaja 19. En dat eens samen met Israël de Eeuwige zal dienen. Dat dit weleens minder onwaarschijnlijk kon zijn, dan menigeen denkt, kunnen jullie lezen in bijgaande bespiegeling;

zie link: <https://nemnieuws.nl/2019/12/dwaze-verwachtingen/>

Onverwacht kreeg dit een vervolg in ons eigen land, toen tijdens het Loofhuttenfeest voor het eerst een groep Egyptenaren ons land bezocht en bij de Jeruzalem mars buitengewoon hartelijk werd verwelkomd en toegejuicht. Heb je ooit gelezen wat hierover geschreven staat in Zacharia 14:16-19? Terwijl zij in ons land waren, genoten wij drie dagen de zegen van regen, maar toen ze terug waren in eigen land gingen daar -bij hoge uitzondering- compleet de sluizen van de hemel open, getuige bijgaande foto...



Uiteraard hebben ook wij als gelovigen uit de volken, het **Loofhuttenfeest** meegevierd en een loofhut gebouwd op het balkon. De hut mag niet te solide zijn en door het dak van takken moeten we de sterrenhemel kunnen zien; het is een tijdelijke woning die uitdrukt dat we op onze tocht door het leven afhankelijk zijn en blijven van de zegen en de bescherming van God, ongeacht hoeveel zekerheden we zelf opbouwen. Dat geeft vreugde en het optrekje dient dan ook vrolijk versierd te zijn. Onze kleinkinderen hebben ons daarbij geholpen door kleurplaten en tekeningen op te sturen waarmee wij onze loofhut konden tooien.

Een andere loofhut...

Een klein kerkje in het Noorden van Jordanië, biedt elke zaterdagmiddag veiligheid en vreugde aan een groep vluchtelingenkinderen. Ze komen uit gezinnen die in de door oorlog en strijd getekende regio een veilig heenkomen gezocht hebben in Jordanië. Er wordt gezongen en gedanst, een Bijbelverhaal verteld, een kleurplaat gekleurd en wat lekkers uitgedeeld. Ook grote zussen en moeders, en een enkele vader komen mee. Diep respect voor het voorgangersechtpaar dat dit al trouw 8 jaar volhoudt met ondersteuning van wisselende vrijwilligers. Wat is het belangrijk om biddend naast onze geloofsgenoten te staan!

Het volgende feest...

Herinnert het Loofhuttenfeest ons aan Gods trouw aan zijn volk, het feest Chanoeka herinnert de mens aan de keus om erop te antwoorden en Hem trouw te blijven.

Vele volken hebben Israël de eeuwen door overheerst en geprobeerd hen van de dienst aan hun God af te brengen. Vanaf de tweede eeuw voor onze jaartelling waren het de Syriërs die het joodse volk wilden dwingen hun afgoden te dienen. Op de 25^e van de maand Kislew werd de tempel, het hart van het joodse volk, ontwijd door er een afgodsbeeld te plaatsen en er zelfs varkens te offeren.

De Hogepriester Mattitiahoe en zijn vijf zonen (de Maccabeeën) uit een klein plaatsje in Judea kwamen in verzet en ondanks een enorme overmacht hielden zij dit drie jaar lang vol. Uiteindelijk was nog maar één zoon in leven toen zij drie jaar later de Syriërs versloegen en exact op de 25^e Kislew de tempel konden reinigen en herinwijden. Er was echter een probleem: er werd een kruikje reine olie gevonden, voldoende om de Menora in de tempel één dag te laten branden, terwijl het proces van oliebereiding acht dagen vroeg. Een groot wonder geschiedde: de volle acht dagen bleef de Menora branden op de hoeveelheid olie voor één dag. Nog altijd wordt dit wonder herdacht met Chanoeka, het inwijdingsfeest, door acht dagen lang elke avond een lichtje meer aan te steken tot er uiteindelijk 9 branden! De eerste is de dienaar, deze staat een beetje apart en daarmee worden elke dag de overige lichtjes ontstoken. In het evangelie van Johannes, lezen we in Hoofdstuk 10:22 dat het feest van de Tempelwijding werd gevierd en dat Jezus bevraagd wordt op zijn identiteit. Het feit dat Hij vervolgens beticht wordt van godslastering komt in de context van bovengenoemd feest in een ander licht te staan...



Messiasbelijdende joodse gelovigen van nu, leggen omdat Chanoeka en Kerst in dezelfde tijd vallen, dikwijls juist het verband met het wonder van Jezus komst in de wereld en halen daarbij Johannes 8:12 aan: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft."

In dat Licht durven we verwachtingsvol verder te gaan en wensen we jullie allemaal mooie Kerstdagen toe en een zegenrijk 2020

Nelleke en Ron van Ketel

Van de Thuisfront Commissie:

...Langs deze weg willen wij als TFC, namens Ron en Nelleke, iedereen van harte bedanken die afgelopen jaar een financiële bijdrage/ gift heeft gedaan.

Uw bijdrage, groot of klein, wordt zeer gewaardeerd en is hard nodig om Ron en Nelleke zonder financiële zorgen hun werk voor de NEM in Israël en de andere landen van de Heerbaan te laten doen. Met uw bijdrage steunt U indirect ook het werk van de andere NEM vrijwilligers die door hen begeleid en ondersteund worden.

Ook komend jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat de continuïteit van het werk van Ron en Nelleke gewaarborgd blijft.

Nogmaals iedereen hartelijk bedankt, en namens de TFC goede Kerstdagen en een gezegend 2020 toegewenst

*Jaap van der Burg
Penningmeester*

Thuisfrontcommissie:

Jaap van Woerden, voorzitter:
010-5916788; woerd@kabelfoon.nl

Jopie van Woerden

Marianne van Tielen

Greetje van Emmerik, secretaris

Jaap van der Burg, penningmeester:

Burgjes57@gmail.com

Namen de PKN

Schipluiden:

Sandra van den Berg

Trudi Schotel



Nieuws- en gebedsbrieven via:

ketelveld@gmail.com

persoonlijke mail:

vanketelnelleke@gmail.com

ketelron@gmail.com

Giften zijn welkom op rekening:

NL 93 ABNA 0462453855

St. Near East Ministry,

Voorthuizen

o.v.v . Veldleiding MO 8560

(ANBI geregistreerd)

Ron en Nelleke zijn bereikbaar:

In Nederland en via app:

06-31565841 06-11276266

In Israël:

+972589977447

+972589977443



